

De DRIEHOEK

Contactblad

Gereformeerde kerk

Numansdorp





De DRIEHOEK

Contactblad van de

Gereformeerde kerk Numansdorp

Verschijnt vier keer per jaar voor de leden en andere belangstellenden

Inhoudsopgave:

- 1 Inhoudsopgave
- 2 Van de Redactie
- 2 Op weg naar Pasen
- 4 Vanuit Zuidzijde
- 5 De humuslaag van het gebed
- 6 Dialoog aan tafel 2016
- 8 High tea / Valentijn... Liefde is....
- 8 Uitnodiging voor de stille week
- 9 In memoriam Gonnie Corstjens-van Driel
- 9 40 dagentijd campagne Diaconie en ZWO
- 10 Koffieochtenden op woensdag
- 10 Vakanties met aandacht
- 10 Even voorstellen
- 11 ZWO
- 13 Kindernevendienst, project 40 dagentijd
- 15 Kindernevendienst
- 15 Jeugd en Jongeren
- 16 Volleybaltoernooi
- 17 EO jongerendag
- 18 Catechese terug- en vooruitblik
- 19 Nieuws vanuit @Church
- 20 FOEG in de Hoeksteen
- 20 Veiling tbv opknappen bijzaal
- 21 Samenvatting Kerkenraadsvergadering 20 jan. 2016
- 23 Gezamenlijke diensten Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk
- 23 Kerkelijk Bureau / Mutaties
- 24 God in het liedboek
- 26 Lichtdichten
- 26 Top 2000 kerkdienst
- 27 Van overzee
- 28 Boekbeschrijving
- 28 Puzzel
- 29 Rooster kerkdiensten
- 34 Oplossing puzzel
- 34 Informatie over redactie en kerk
- 34 Heeft u nog iets te melden

Kopij voor de volgende Driehoek kunt u inleveren tot uiterlijk:
25 april 2016

Inleveren bij:

Per e-mail of bij de redactieleden

E-mail adres: driehoek.gk@kerknumansdorp.nl



VAN DE REDACTIE

In deze tijd van het kerkelijke jaar komt heel duidelijk tot uiting dat we op weg zijn. Ook in deze Driehoek kunt u daarover lezen. Onderweg in veertig dagen naar het belangrijkste kerkelijke feest van Pasen. Maar eerst nog met elkaar door de Stille Week heen.

U komt ook weer verschillende vaste rubrieken tegen, zoals de bijdrage van de ZWO, de roosters, mutaties, voorstellen van.... Arina van Vliet deze keer en een verslag van de kerkenraadsvergadering.

Wij vragen van u dat u de vaste rubrieken met aandacht leest. Maar daarnaast vragen we uw aandacht voor al voor alle nieuwe inbreng. Zoals de bijdrage van Elzo; Vanuit de Zuidzijde.

We nemen u al lezende mee naar de catechese avonden, wat doen we daar en ook de nieuw opgezette @Church ochtenden voor de 16 + hoe wordt dat beleefd door deze groep jonge mensen. Ook is weer een bijdrage van de kindernevendienst met voor de jongeren een kleurplaat.

U kunt lezen hoe de 40 dagencampagne van start gaat.

En over de Dialoog aan Tafelavonden.

Kortom opnieuw een Driehoek die er wezen mag.

We wensen u opnieuw veel leesgenoegen en sluiten af met een Gebed voor Onderweg van Chris Polhill uit het blad Vandaar van Kerk in Actie

GEBED VOOR ONDERWEG

Op pad zijn met U, Schepper God,
is op pad zijn in Uw wereld,
vol wonderen en zó mooi.

In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden,
en onder mij de aarde en de rots.

Op pad zijn met U, broeder Jezus,
is op pad zijn met Uw vrienden,
elkaar ontmoeten, samen verder gaan,
en op het kruispunt afscheid nemen,
wetend dat U met ons allen bent.

Op pad zijn met U, Heilige Geest,
is op pad zijn met de wind,
is dansen op onstuimige muziek
en dan zo Uw lied zingen,
dat anderen het kunnen horen.

OP WEG NAAR PASEN

Op Goede Vrijdag staan we in gedachten op Golgotha. Drie kruisen zijn daar opgehangen. De Middelaar tussen twee moordenaars. Het leven tussen de dood. De discipelen staan op enige afstand. Jezus 'vrienden zwijgen. Zijn vijanden spotten. 'Red Uzelf, als U Gods Zoon bent! 'Zelfs de Schriftgeleerden en Hogepriesters spuwen hun gal. 'Anderen heeft hij gered. 'Zichzelf kan hij niet



redden'. En ook de twee bandieten aan Jezus' linker en rechterhand spotten mee. Zo hangt Hij daar, de Middelaar, de Levende, tussen de doden.

En dan, na drie uur Egyptische duisternis, na drie uur volstrekte verlatenheid van God en mensen, is het moment van Jezus' sterven aangebroken. Hoe Hij sterft? Niet als een vermoeide soldaat, die onopgemerkt, bijna onhoorbaar de laatste adem uitblaast in een veldhospitaal; Jezus is in Zijn laatste uur een generaal! Met luider stem roept Hij en geeft Hij de geest.

'Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest'. Zijn leven lang is Jezus knecht en dienaar geweest. Nu, in dit laatste moment, neemt Hij een psalmwoord op de lippen, luid roepend, een opdracht, een bevel: Ga mijn geest, ga, in de handen van mijn Vader!

Op Stille Zaterdag gedenken we hoe Jezus in het graf verbleef, in de stilte van de spelonk, zoals eens Mozes en Elia op de berg Horeb in een rotsspelonk verbleven, voordat zij het licht van Gods heerlijkheid mochten zien.

De Stille Zaterdag - zo noemen we deze dag tussen Goede Vrijdag en Pasen. Op deze dag heerst de stilte van de ontzetting, de stilte van de dood.

En dan is het Pasen, het grote feest van de christelijke kerk! Dan luiden de klokken en klinken de trompetten. Christus is waarlijk opgestaan!

Psalm 118 hoort bij dit feest. Psalm 118 is een Hallelujapsalm. Looft de Heer – daar zet de psalm mee in. 'Looft de Heer want Hij is goed, ja, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.'

En waarom is God zo goed? Omdat hij Zijn kind redt uit de handen van hen die haten. Daarom zingt de psalm: 'De Heer is mijn sterkte en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest'.

De dood is dichtbij gekomen, maar zie: 'Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de daden van de Heer vertellen. Die woorden gelden Jezus in het bijzonder. De bouwlieden, de geestelijk leiders van het volk, hadden Hem aan de kant gegooid. Onbruikbaar was Hij in hun ogen, een lastpak, een steen des aanstoots. Weg met Hem, kruisigt Hem!

Maar op de Paasdag heeft de Grote Architect zelf deze weggeworpen steen opgenomen en een ereplaats gegeven, een plaats van wezenlijk belang voor de opbouw van het hele huis. De grafsteen is een hoeksteen geworden! Jezus' dood is ons ten leven, zijn verwerping is onze aanvaarding. Dit alles vieren wij met Pasen, met grote vreugde. Begrijpen doen we het niet. Wetenschappelijk blijft het allemaal onmogelijk. Het is een wonder in onze ogen. Maar zou voor de Schepper van de hemel en de aarde iets te wonderlijk zijn?

Uit: Hier is mijn hand van A.F.Troost.

Psalm 118:

'Dank aan Hem, Hij is goed.

Hij is vriend voor het leven.

Ik was wanhopig, ik riep
jij daar, en Hij gaf antwoord.
Ik ademde op, als nooit eerder
ik was niet bang meer, voor niemand.



Beter te schuilen bij Hem
dan te vertrouwen o mensen.
Beter te hopen op Hem
dan te vertrouwen op macht.

Een horde stond om mij heen,
tegen mij op, sloot me in.
Zwerm horzels, zinderend vuur
ik riep zijn naam, zij verwaaiden,
ik riep- en het waaide uit.

De steen die geen metselaar
kon gebruiken, werd hoeksteen.
Zo is het geschiede van Godswege-
begrijpen zal ik het nooit.

Dank aan Hem, Hij is goed.
Hij is vriend voor het leven.'

Uit: Psalmen vrij van Huub Oosterhuis

VANUIT ZUIDZIJDE

Het is voor de eerste maal dat ik mag schrijven in de Driehoek. Dat is mooi om te mogen doen en als première natuurlijk ook een beetje spannend. Ik heb ervoor gekozen om boven mijn persoonlijke schrijfsels in de Driehoek de aanhef te plaatsen: "Vanuit Zuidzijde". Dat is nu eenmaal mijn woonplaats in het hart van onze mooie Hoeksche Waard. Inmiddels ben ik een paar maanden onderweg in de geloofsgemeenschap van de Hoeksteenkerk. Ik moet zeggen dat ik mij als een vis in het spreekwoordelijke water voel. De contacten mogen prettig en allerhartelijkst zijn, zowel in de wijk, in de wandelgangen als in de vergaderingen. Het smaakt mij naar meer. Wanneer je, zo middenin het seizoen, je werkzaamheden aanvangt val je ook midden tussen alle reeds gestarte activiteiten. Het is prachtig om mee te maken hoe actief 'de Hoeksteen' is. Ook als voorganger in de diensten voelt ik me zeer thuis. Heel leuk is ook het kindergesprek, zo vooraan op de liturgisch centrum zittend. Ik begreep al dat de kinderen als ze naar voren komen alvast al spontaan vooraan gaan zitten. Prachtig, want ze hebben ook in de zogeheten reguliere diensten voluit hun eigen plek en daar wil ik in ieder geval graag zuinig op zijn. Al met al verwacht ik dat we de komende jaren op hele fijne manier met elkaar onderweg zullen mogen zijn en blijven, in goede dagen en in dagen met schaduwen, maar altijd in het volle Licht van Christus die ons vergezelt.

E. Bijl



DE HUMUSLAAG VAN HET GEBED

Het zijn niet de vorm, de lengte of de veelheid van woorden van een gebed waarachtig maken. De echtheid van een gebed wordt bepaald door de intentie, door het hart, door de grondhouding. We moeten dus niet allereerst naar de vruchten kijken, maar naar de grond, de humus, de vruchtbare bodem waarin de plant geworteld is. Het waarachtige gebed komt voort uit een diep besef van onze broosheid maar daarin ook van onze gezegendheid. De humuslaag waarin onze gebedsplant wortelt bestaat uit ons besef van ons schepsel-zijn. Ik ben een schepsel, ik heb mijzelf niet gemaakt, maar ik ben in het leven geroepen door een Schepper. Mijn leven komt voort uit een Bron die mij dat leven heeft geschonken. Dat maakt mij kwetsbaar en afhankelijk. Ik voel ook vaak die kwetsbaarheid. Ik besef mijn broosheid. Ik ben geen almachtige allesregelaar. De echte dingen van het leven kan ik niet kopen. Die vallen mij toe, die worden mij gegeven. Door medemensen, door de natuur, door de stilte, door de liefde, door muziek of beeldende kunst. En in dit alles ervaar ik ook hoe gezegend ik ben. Mijn broosheid is ook mijn openheid naar anderen toe. Dat biedt mij de mogelijkheid om van anderen iets te ontvangen en om ook iets van anderen te verlangen. Mijn broosheid maakt mij nederig, maar ook dankbaar. Het besef dat ik schepsel ben, samen met andere mensen die net als ik schepsel zijn, samen met planten en dieren als medeschepselen zingt, om het poëtisch te zeggen, een lied. Dat lied valt niet in woorden uit te drukken, maar het geeft uitdrukking aan verlangen en dankbaarheid. Dat is de humuslaag waarin elk waarachtig gebed geworteld is. Dat kinderlijke vertrouwen en die dankbaarheid geborgen te mogen zijn in de Schepper delen wij als christenen met joden en moslims, kortom met alle gelovigen van 'het boek'. Daarmee bedoel ik in dit geval die directe geloofservaring met God. De vraag is wel wat er in die humuslaag van het gebed nu eigenlijk dieper zit: onze kwetsbaarheid of onze dankbaarheid om het gezegend zijn? Men zegt wel: nood leert bidden. Daarmee wordt een diepe en wijdverbreide menselijke ervaring verwoord. Bidden is vooral roepen om hulp. Het menselijk bestaan staat steeds onder druk en soms dan kom je echt in het nauw. "Ik bid eigenlijk nooit" zei iemand, "maar toen ik met mijn vrouw naar het ziekenhuis ging voor de bevalling van ons eerste kindje en toen die bevalling gecompliceerd werd, betrapte ik mij erop dat ik dacht: "God, help mij deze ene keer". We kunnen het betreuren dat deze persoon normaal niet bidt, maar nu er problemen zijn God wel weet te vinden. We kunnen ons zelfs afvragen of God op deze manier niet wordt misbruikt. Zo'n gebed geeft geen blijk van een volwassen relatie met God, waarbij de mens niet in de eerste plaats aan zichzelf denkt maar met alles wat hij is gericht is op God Zélf. Toch geeft deze hulpkreet wel een voorbeeld van wat mensen doet bidden: de nood en de kwetsbaarheid van hun leven. En zoals de psalmen zeggen: God veracht dit gebed niet. Ook Jezus zegt het: bid, en u zal gegeven worden, klopt en u zal worden opengedaan.

Maar behalve de nood is het ook het geluk dat mensen doet bidden. Mensen zoeken in hun godsdienst niet alleen hulp in nood, hun geloof is ook altijd een manier geweest om het leven te vieren, om uiting te geven aan verwondering, dankbaarheid en vreugde. Niet alleen verdriet maar ook het geluk brengt ons in aanraking met de diepte van het leven en de weidsheid van het bestaan. Geluk kan je een intens gevoel van verbondenheid met de wereld om je heen geven. Je wilt iedereen wel zeggen hoe gelukkig je bent. Je hebt er dan behoefte om "dank U wel" te zeggen tegen de Bron waaruit heel ons leven is voortgekomen. De vreugde om het feit dat je mag leven kan zelfs een lofprijzing worden. Het gebed krijgt dan



nog meer het karakter van bewondering waarbij je boven jezelf uitstijgt. Je prijst God dan soms niet eens, omdat Hij jou op een bijzondere wijze goed gedaan heeft, maar omdat Hij in zichzelf het goede is. Niet omdat je je verheugt in zijn gaven, maar omdat je jezelf verliest in Hem, de Gever van alle leven.

Als we willen leren bidden is het daarom belangrijk dat we leren onze nood te uiten, dat we onze dankbaarheid kunnen voelen over het goede van het leven, en iets leren begrijpen van belangeloze bewondering en verering. In deze voorbereidingstijd naar Pasen toe lijkt me dat een kunst die aan datzelfde Paasfeest een grote diepgang zou kunnen geven. De leerschool van het gebed bestaat niet in de eerste plaats uit het aanleren van gebedshoudingen en gebedsteksten, maar vooral uit het meer en meer aanleren van een levenshouding die wortelt in een eerlijke beleving van onze afhankelijkheid en ons gezegend-zijn. Dát is de humuslaag, de vruchtbare bodem, van al ons bidden.

E. Bijl

DIALOOG AAN TAFEL 2016

Begin maart gaan we weer met elkaar aan tafel. Dit jaar voor de eerste keer onder de bezielende leiding van ds. Elzo Bijl. Hij heeft er zin in en nodigt jullie van harte uit om mee te doen.

Voor wie het niet weet, Dialoog aan Tafel is de voortzetting van het Groothuisbezoek, een huiskamergesprek waarbij we met elkaar in gesprek gingen rond een thema en samen iets deelden van ons (geloofs)leven. Dialoog aan Tafel is veel meer een gezellige avond met een maaltijd, een goed gesprek en een spelletje. Gezamenlijk eten en een goed gesprek werkt verbindend, het op deze manier samenzijn staat voor de belangrijke elementen van gemeente zijn, ontmoeting, bezinning en ontspanning.

Om in de sfeer te komen kijken we nog even terug naar 2015. Ons thema was toen 'Met Hart en Ziel Vieren en Verbinden'. Na de ontvangst met een drankje en luchtige gesprekken in kleine groepjes gingen we aan tafel voor een (culinaire)maaltijd. Afhankelijk van de avond waarvoor we waren uitgenodigd was er stamppot, pasta of rijst, uiteraard aangekleed met de heerlijkste bijlagen. Ook bij de maaltijd was er nog een drankje en na afloop een heerlijk toetje. Hierna was er een inleiding op het thema. Er werd verteld dat we in een gemeente allemaal met elkaar verbonden zijn waarvan we ons vaak niet zo bewust zijn. Gemeente zijn is je verbonden weten in Gods naam. Wij zijn verbonden met elkaar als broeders en zusters. Mensen van verschillende generaties. Mensen met verschillende achtergronden. We hebben elkaar niet uitgekozen, maar delen de verbinding met God en elkaar. We delen met elkaar ons geloof, ons leven, onze idealen, en leggen deze open voor elkaar en voor God neer.

Om deze verbinding te ervaren deden we een spel. We gingen in een kring staan en iemand kreeg een bolletje wol en noemde zijn naam en vertelde hoe hij of zij zich met de gemeente verbonden voelde en hoe dat werd ervaren. Hierna werd het bolletje naar iemand anders in de kring gegooid maar het uiteinde van de draad



wol moest worden vastgehouden. Het bolletje rolt dus af. Deze persoon noemde ook zijn naam en vertelde zijn verbinding met de gemeente. Daarna werd het bolletje weer naar iemand anders gegooid. Maar het touw moest vastgehouden worden, alleen het bolletje gaat verder. Enzovoort. Er ontstond zo een netwerk van verbindingen.

Toen iedereen aan de beurt is geweest was er gezegd: 'Kijk eens naar het touw, wij zijn allen met elkaar verbonden, allen verschillend en toch behorend bij onze gemeente. Met elkaar hebben wij een heel netwerk gevormd. Nu gaan we het touw teruggooien en het bolletje weer oprollen. De laatste gooit eerst terug naar de een na laatste. En bij het teruggooien vertelt degene die gooit wat hij of zij zou missen als deze gemeente er niet meer zou zijn.' Zo kwam iedereen aan de beurt en werd het bolletje weer opgerold.

Na een korte pauze gingen we ganzenborden. Er was een levensgroot ganzenbord gemaakt met allerlei hindernissen zoals brug, een herberg, een put, een gevangenis en een doolhof. Tijdens het spel vertelde we elkaar over de betekenis van 'verbinden' in ons leven. We gebruikte het ganzenbordspel als een beeld voor de levensweg van een mens. De levensweg van het ganzenbordspel kent een aantal speciale velden zoals de genoemde put, gevangenis, herberg, enz. De levensweg van mensen kent vergelijkbare velden: gebeurtenissen in het leven waarover persoonlijke verhalen zijn te vertellen en die je nooit vergeet. Aan de hand van de speciale velden waar je met je pion op kwam te staan werden er vragen gesteld. De brug is bijvoorbeeld een verbinding tussen twee oevers. De vraag was dan: 'Met wie voelt u zich op dit moment in uw leven sterk verbonden? Wilt u daar iets meer over vertellen?' Zo staat het doolhof voor een leven met ups en downs. Soms gaat het voorspoedig, maar er kunnen ook situaties voorkomen dat mensen dwalen en het zicht op een goede toekomst kwijt zijn. Hier was de vraag: 'Wie of wat is in uw leven de rode draad die u behulpzaam is op momenten dat u de weg dreigt kwijt te raken? Wilt u daarover vertellen?' Zo ging het spel door met hilarische en diepzinnige momenten.

Na een afsluitend woord en een kop koffie of thee gingen we allemaal voldaan en geestelijk rijker weer naar huis.

Ook dit jaar nodigen wij u uit voor Dialoog aan Tafel. De avonden worden gehouden op 1 maart, 3 maart en 15 maart 2016. U bent allen, jong en oud, van harte welkom. Dialoog aan Tafel begint om 18.30 uur in De Hoeksteen (welkom vanaf 18.00 uur). Rond 21.00 uur sluiten we af. Wij rekenen per avond op twee tafels van acht personen. Als u zich nog niet heeft opgegeven via de antwoordstrook bij de actie Kerkbalans kunt u zich alsnog aanmelden bij een van de leden van het pastoraal team of e-mailen naar I.mosselman@planet.nl. Ook op de website <http://www.gereformeerdnumansdorp.nl> kunt u zich opgeven via het inschrijfformulier onder het menu 'Onze Gemeente'.

We ontmoeten u graag op een van de avonden,

Het Pastorale Team

Elzo Bijl, Petra Jongekrijg, Hans Brand, Petra v.d. Haar, Leo Mosselman



HIGH TEA / VALENTIJN... Liefde is ...

Op 14 februari, Valentijnsdag, zal er in de Hoeksteen om 15.00 uur weer een High Tea worden georganiseerd voor de leeftijdsgroep 20-50 jaar. Op deze dag waarop wereldwijd de liefde wordt gevierd, leek het ons een hele mooie en toepasselijke gedachte om aan deze High Tea het thema mee te geven: "Liefde is ..."

Als het over liefde gaat valt daar natuurlijk heel veel over te zeggen en het is heel wonderlijk, maar tegelijkertijd kun je nooit exact zeggen wat liefde nou eigenlijk precies is.

Vraag maar eens aan elkaar waarom je nou eigenlijk precies van elkaar houdt, dan zul je merken dat je woorden tekort komt. Daarom laat we het thema ook open.

"Liefde is ..." met drie puntjes op het eind.

Maar op die puntjes gebeurt de liefde dan wel.

Dus laten we met elkaar maar eens een hele fijne High Tea beleven, met veel goede gesprekken en een hele goede sfeer. Want ja, Liefde is ...

En o ja, voor de kinderen is er weer een apart programma dus neem ze gerust mee. Laat u even weten of u komt via onderstaand adres:

pastoraalteam-vz.gk@kerknumansdorp.nl

Namens het pastoraal team,
Elzo Bijl

UITNODIGING VOOR DE STILLE WEEK 2016

maandag 21–zaterdag 26 maart

De week voor Pasen wordt wel de Stille week genoemd.

Het is de laatste week van de 40-dagentijd, de tijd van inkeer en bezinning.

In deze week komen we elke avond bij elkaar voor een kort moment van bezinning (ma. - di. - wo.) of een langere dienst (do. - vrij. - za.), waarin –de instelling van het Avondmaal, –het Lijden en sterven van Jezus, – de gang door de dood naar het Leven – , achtereenvolgens centraal staan.

Iedereen is van harte welkom deze week samen te beleven:

door één of meer diensten in de kerk aanwezig te zijn of via internet de diensten mee te beleven. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 19.30 u.

Op donderdag om 19.00 u en op zaterdag om 21.30 u.

Op het moment van schrijven zijn we druk bezig met de eerste voorbereidingen, waardoor er nog niet zo heel veel te melden valt.

We onderzoeken de mogelijkheid om in de gebedsdiensten aan te sluiten bij het thema van het 40-dagentijd-project: "Liefde is ...". en dit in de andere diensten te verbinden met het effect dat het evangelie op mensen heeft "... in beweging komen".

In de weekberichten zullen we u op de hoogte houden.

Blij zijn we met de uitbreiding van de commissie van vier naar zes personen:

Met vragen of suggesties kunt u bij hen terecht:

Arina van Vliet, Ina Hobbel, Marion Warner, Welma v.d. Ree,

Petra Jongekrijg (pastoraal werker), ds. Elzo Bijl

Met vriendelijke groet,

De Stille Weekcommissie



IN MEMORI AM

GONNIE CORSTJENS – VAN DRIEL
Overleden 8 december 2015

Op 8 december j.l. overleed in de leeftijd van negenenvijftig jaar, Gonnie Corstjens – van Driel. Zij woonde, samen met haar innig geliefde echtgenoot, op Leeuwerikstraat 9. Reeds op zeer jonge leeftijd diende zich bij Gonnie een aandoening aan die op haar verdere leven een diep stempel heeft gedrukt. Maar misschien had ze die aandoening, ze viel als de mens die ze was zeker niet met die aandoening samen. Voluit heeft ze op haar eigen oorspronkelijke manier in het leven gestaan met de volle blijheid van een mens die het leven met volle teugen wilde indrinken. Samen met haar innig geliefde levenspartner heeft ze die blijheid en dat levensgeluk dan ook mogen en willen beleven. Toen de ziekte haar leven meer en meer overvleugelde werd het omgaan met haar situatie steeds moeilijker. Een woord van diep waarderende bewondering voor de wijze waarop Jan, haar levenspartner, zich als trouwe zorgverlener heeft betoond in deze periode, lijkt mij zeer op zijn plaats. Uiteindelijk heeft ze de strijd tegen haar ziekte moeten opgeven. Tijdens de dank- en afscheidsdienst voor haar leven mochten warme woorden van liefde, vriendschap en genegenheid klinken. En het licht dat zij had ontstoken in haar dierbaren, ook al moest haar eigen levenslicht doven, mocht worden doorgegeven en in hen doorgaan. Zo namen wij van haar afscheid en vertrouwden haar toe aan de geborgenheid bij haar Hemelse Vader. Moge die God van alle leven haar koesteren in zijn eeuwig Licht.

Ds. Elzo Bijl

DE DIACONIE EN DE ZWO WILLEN EEN 40 DAGENTIJD CAMPAGNE OPSTARTEN

“Ik ga. Zet een stap naar de ander”

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Samen met vele kerkelijke gemeenten en donateurs voeren we in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Dit jaar is het thema “Ik ga. Zet een stap naar de ander”.

<https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd>

Wij gaan ons inzetten voor het project 40 dagen in Ghana.

Op 7 februari willen wij u tijdens de koffie in een filmpje laten zien over het project ook zullen we dan spaarbusjes uitdelen. Op elke zondag in de 40 dagentijd willen we tijdens de koffie in een korte presentatie geven over het project.

Op 20 maart kunt u het spaarbusje inleveren, wij hopen dat u gul zult geven voor dit mooie project. U kunt in februari de 40 dagentijd App downloaden via Google Play en de iTunes App Store.

Uw Diaconie en de ZWO



KOFFIEOCHTENDEN OP WOENSDAG

De gezamenlijke diaconieën en Cavent, organiseren op diversen woensdagen een koffieochtend. De koffie staat klaar vanaf 10.30 uur in de Hoeksteen. Voor de juiste dagen zie daarvoor de weekberichten van de kerk. (Eventueel te lezen op de website van de Gereformeerde Kerk)
U bent van harte uitgenodigd voor een kopje koffie en een gezellig kletspraatje of spelletje.
Uw diaconie van beide kerken.

VAKANTIES MET AANDACHT

Wilt u er eens lekker tussenuit? Bij het Vakantie bureau viert u een heerlijke vakantie op prachtige plekken midden in de natuur. Tijdens de vakantie hebben enthousiaste vrijwilligers volop aandacht en tijd voor u. Hier staan de vakanties van het Vakantie bureau om bekend. U zult genieten van de bijzondere sfeer, gezelligheid en verbondenheid tussen de gasten en vrijwilligers. Het programma start op zaterdagmiddag met een ontvangst. Het team nodigt u graag uit mee te doen met de vele activiteiten die tijdens de vakantie week worden georganiseerd. De omgeving van de hotels zijn prachtig voor fiets- of wandeltochten. Niets moet alles mag.
Het Vakantie bureau is een organisatie zonder winstoogmerk.
Er zijn altijd voldoende vrijwilligers aanwezig, waaronder gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgende. De vakantie wordt aangepast aan uw mogelijkheden en indien nodig is er nachtzorg. De vakanties hebben een open protestants-christelijke identiteit waarbinnen iedereen welkom is.

Voor vragen etc. vraag het uw diaconie.

EVEN VOORSTELLEN

Arina van Vliet - van der Marel

Na 41 jaar wonen en kerken in Numansdorp was mijn eerste reactie op de vraag van mijn voorganger: "Voorstellen? Is dat nog nodig?" Totdat ik mij realiseerde dat lang niet alle gemeenteleden uit de kerk van nu mij al die jaren hebben meegemaakt.

Wij (Nico en ik) verhuisden op 30 oktober 1974 op een regenachtige dag van Capelle aan den IJssel –waar ik 4 jaar gewerkt en gewoond had, waarvan de laatste 2 jaar getrouwd met Nico– naar Numansdorp. Van een flat 6-hoog langs een drukke toegangsweg naar een eengezinswoning achterin de rustige, doodlopende (Händel)straat: héérlijk!

Als dorpelingen geboren en opgegroeid (Nico in Rozenburg en ik in Voorschoten) voelden we ons al snel thuis op 't 'durp'. Een dienst in het oude kerkje aan de Torenstraat was onze eerste kennismaking met de Gereformeerde kerk: een (te)



klein kerkje, beschadigd tijdens de Watersnood: op de muren was nog goed te zien hoe hoog het water in 1953 had gestaan. Door de aanleg van nieuwe wijken – omgeving Nassastraat en de muziekbuurts – groeide het dorp en daardoor ook het aantal gemeenteleden en werd het kerkje te klein.

Tijdens een gemeenteavond in april 1975 in de hal van de Rehobothschool werd daarom besloten tot de bouw van een nieuwe kerk. Er werden mensen gevraagd voor de "bouwcommissie" - (om de bouw zelf te realiseren) en de "activiteitencommissie" (om via acties extra geld in te zamelen). Met het idee dat je door actief te zijn binnen een kerk je in korte tijd veel mensen kunt leren kennen ben ik in de activiteitencommissie gestapt. Dat was 2 jaar lang allerlei acties verzinnen en uitvoeren. De omvangrijkste was een bazaar in 1976 van vrijdagmiddag tot zaterdagavond, die fl. 3000,- opbracht - een enorm bedrag voor die tijd!

Sinds die eerste activiteitencommissie ben ik altijd actief gebleven binnen - en buiten - de kerk. Wat heb ik zoal gedaan en wat doe ik in de kerk:

- de Werkgroep 1977 – 1997
- evangelisatiecommissie
- vignetten en voorkant tekenen voor de Driehoek
- doopboekjes aanbieden
- commissie kinderen aan het avondmaal
- scriba
- commissie stille week
- zanggroep
- lector
- weekbericht wegbrengen
- koffie-in

Door de jaren heen best een hele lijst. Maar ik kan het iedereen aanbevelen: het blijft boeiend en je komt met heel wat mensen in contact. Je krijgt er warmte en voldoening voor terug.

Met vriendelijke groet,
Arina van Vliet-van der Marel

ZWO

Ook dit jaar verzamelen wij weer postzegels, gebruikte mobieltjes, kaarten van dorpsgezichten voor de zending. Een paar keer per jaar brengen wij deze naar een verzamelpunt waar vrijwilligers alles uitzoeken en klaar maken voor de verkoop. Postzegels en kaarten worden op beurzen verkocht en de opbrengst is voor de zending.

Stichting Nieuwe Generatie Brasil
Een van onze projecten in 2016

Leven met angst en verdriet omdat ze dagelijks te maken hebben met criminaliteit,



drugs, oorlogen en terreur. En dit komt steeds dichterbij door de aanslagen in Parijs en de terreurdreigingen.

De beelden van Parijs zijn de hele wereld over gegaan. Tegelijkertijd vond er ook een aanslag plaats in Beirut, maar daar hoorden we bijna niets over. Een aanslag in Parijs heeft blijkbaar meer nieuwswaarde en dat vinden we logisch.

Maar is het oog logisch? Dit betekent dat we het normaal vinden dat op sommige plekken in de wereld aanslagen worden gepleegd. Of dat er in een sloppenwijk een kind wordt vermoord.

In Brazilië leeft 1 op de 8 kinderen op straat en dat houdt in dat ze dagelijks moeten strijden om te (over)leven. Daarnaast hebben een hoop kinderen wel onderdak maar zijn dagelijks bezig met criminaliteit, drugs of verkopen hun eigen lichaam om te kunnen leven.

Wij steunen ook dit jaar weer de stichting Nieuwe Generatie Brasil die in Brazilië een mooie plek creëren waar kinderen/jongeren zich veilig en geliefd voelen, waar ze kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze kunnen groeien.

Deel 2 van de wijnstok

De bloemen van de wijnstok zijn groenachtig en onopvallend. Zij verspreiden een aangename geur. Als de wijngaarden in bloei staan, zijn ze heel kwetsbaar. In Hooglied 2: 15 worden de kleine vossen genoemd die de wijngaarden verderven. Ook nachtvorst kan verwoestend zijn. Als de bloemen zich niet kunnen ontwikkelen, komt er geen vrucht. Vossen worden hier genoemd als een bedreiging van de wijngaard. Vossen komen in Israël veel voor, in dit land zijn er zelfs drie soorten vossen. In bepaalde delen van Galilea is hun gehuil 's nachts te horen vanuit de bossen en de wijngaarden. Vossen zijn kleine dieren, ongeveer zo groot als een kleine hond. Het zijn slimme dieren en ze zijn heel behendig. Ze kunnen in de kleinste wijnstok klimmen. Vossen zijn nog altijd een gevaar voor de wijngaarden.

Als de bruid spreekt over deze kleine vossen, dan denkt zij aan de kleine dingen die haar verhouding met haar bruidegom kunnen bederven. Zo kunnen ook schijnbaar onbelangrijke dingen onze verhouding met de Heer verstoren. Als 'de kleine vossen' bij ons hun verwoestend werk kunnen doen, dan is er geen vrucht voor God. De voornaamste les van de wijnstok is deze: God verwacht dat zijn volk op aarde vrucht voortbrengt voor Hem. Van Genesis tot Openbaring zien we dat God Zich bemoeit met zijn volk (in genade, maar ook rechtvaardig) met het doel dat er vrucht zal zijn voor Hem.

De eerste wijngaard bracht vruchten voort die niet tot eer van God waren (Gen.9: 20,21) Israël wordt met een wijnstok vergeleken (Ps.80: 9-16).

God maakte zelfs een lied van de wijngaard (Jes.5: 1-7). Hij besteedde veel tijd en zorg aan zijn wijngaard. Hij verwachtte dat hij goede vruchten zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. Daarom is de wijngaard verwoest. Maar in de toekomst zal de wijngaard (Israël) wel vrucht voortbrengen (Jes.27:2).

De Here Jezus heeft gezegd: 'Ik ben de ware wijnstok...' (Joh.15: 1-17). Wij kunnen alleen maar vrucht voortbrengen als wij in verbinding zijn met de Here Jezus. De rank kan alleen vrucht voortbrengen als zij in de wijnstok blijft. De Vader is de landman. Als Hij de wijnstok snoeit, dan is het gevolg dat er meer vrucht komt, ja veel vrucht. Tot vreugde van de hemelse Landman!

EENZAAM, MAAR NIET ALLEEN
Hij droeg de kruisbalk op zijn schouders,



weerstand verraderlijke hoon,
zag Zich gehangen tussen zondaars,
zijn heerschappij werd doornenkroon.

Eenzaam hangt Hij aan 't Kruis gebonden,
omringd door mensen vol van haat
en vraagt waarom Hij is verlaten,
maar weet de noodzaak van zijn daad.

Dan klinkt de doodschreeuw op de heuvel
waarop men zolang heeft gewacht;
soldaten horen onbegrepen:
"Het is volbracht, het is volbracht"

Zo stierf Hij in het nacht'lijk donker
opdat een ieder die Hem volgt
weet dat hij nimmer wordt verlaten
omdat Hij voor ons sterven mocht.

Daarom hoeft niemand in de toekomst
te lijden zoals Hij: alleen,
maar klinkt na Golgotha voor ieder:
Eenzaam, maar nimmer echt alleen."

Namens de ZWO een fijn en zinvol Pasen
Ton Hoffers

KINDERNEVENDIENST PROJECT 40 DAGENTIJD

In de 40 dagentijd naar Pasen doet de Kindernevendienst het hieronder beschreven project.

14 februari:

Het voorwerp is een hart:

Liefde is ... goed zijn voor iedereen.

Is het moeilijk om lief te zijn tegen mensen die je aardig vindt? Nee.

Is het moeilijk om lief te zijn tegen mensen die niet aardig zijn? Ja.

Toch zegt Jezus dat je tegen alle mensen aardig moet zijn. Dat is liefde.

21 februari:

Het voorwerp is een hand:

Liefde is ... nooit zonder hem.

Wie van jullie heeft deze week iets goeds gedaan voor een ander?

Met handen kun je bidden, maar ook werken.

Je mag jouw handen open houden om te ontvangen en ook weer weg te geven.

28 februari:

Het voorwerp is een vis:

Liefde is ... doen wat Jezus zegt.

Vandaag gaat het over het verhaal van Simon Petrus die gaat vissen.



Jezus zegt dat hij het net aan de andere kant van de boot in het water moet gooien. Simon Petrus is verontwaardigd en protesteert. Uiteindelijk doet hij toch wat Jezus zegt en zijn net zit vol met vissen.

6 maart:

Het voorwerp is een vraagteken:

Liefde is ... soms moeilijk.

Je kunt vragen hebben bij moeilijke dingen die gebeuren. Er zijn niet altijd antwoorden. Jezus krijgt ook niet altijd antwoord van zijn Vader. Maar er gebeurt wel iets anders: er komt een engel uit de hemel om Hem kracht te geven. God laat Jezus zien dat hij niet alleen is. Dit mogen wij ook weten: wat er ook gebeurt, God is bij je en wil je helpen.

13 maart:

Het voorwerp is een mond:

Liefde is: ... soms zwijgen.

Als je beschuldigd wordt van iets wat je niet gedaan hebt, dan is dat niet eerlijk.

Vaak reageer je daar op en wil je jezelf verdedigen. Jezus doet dat niet.

Hij zwijgt. Hij doet dat niet voor zichzelf, maar voor alle mensen.

Hij wil ons dienen, zodat wij gered kunnen worden.

20 maart Palmpasen:

Het voorwerp is een voetstap:

Liefde is .. Jezus volgen.

Het is niet een voetstap die stil staat, maar een voetstap in beweging.

Zo mogen wij ook in beweging komen, achter Jezus aan.

Als je veel van Jezus houdt wil je hem volgen.

27 maart Pasen:

De voorwerpen zijn een mens en een spreekwolk:

Liefde is ... redding voor de wereld.

De Here Jezus wordt gekruisigd. Hij kan zichzelf wel redden, maar dat wil Hij niet.

Hij is op de aarde gekomen om anderen te redden.

Liefde is ...vertel het aan iedereen!

Vandaag is het Pasen en we vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood.

Dit mag je aan iedereen vertellen. Soms is dat misschien niet zo makkelijk. Wij weten ook niet alle antwoorden. Maar wij geloven het. En daar hoef je je niet voor te schamen.

Jezus houdt van ons. Wij mogen laten zien en horen dat wij van Hem houden.



KINDERNEVENDIENST

Liefde is...



...onmisbaar.

Liefde is een werkwoord, een woord in beweging, een "doewoord". Echte liefde komt van God door Jezus. Die liefde is voor ons bedoeld. In het Paasproject laten we zien wat liefde voor Jezus betekent en hoe zijn liefde ons leven in beweging mag brengen.

JEUGD EN JONGEREN

Na mijn contract tijdens de vacante periode van de gemeente is mij gevraagd om mijn werkzaamheden te richten op jeugd en jongeren. Wat een moedige, mooie en goede stap om als gereformeerde kerk 'De Hoeksteen' Numansdorp meer in te zetten bij de jeugd. Want hiermee geef je aan dat kinderen en jongeren belangrijk zijn binnen de kerk.



Ik hoop samen met jullie er een goede periode van te maken en te zoeken naar brede vormen van samen kerk zijn. Ik heb er zin in! Mocht je suggesties of ideeën hebben, van harte welkom deze met mij te delen. Als je ergens mee zit, een luisterend oor nodig hebt of een vraag hebt, dan kun je mij altijd aanspreken, bellen of mailen.

De berichten hieronder zijn interessant als je tussen de 10 jaar en begin 20 bent! Eerst even dit: Naast Gideonsbende en Plexat ben je ten alle tijde welkom bij alles wat voor en met jongeren binnen en buiten de gemeente georganiseerd wordt! MAAR ook als je geen zin hebt in al die activiteiten zien we er naar uit om jou te ontmoeten. Ook dan komen we graag in contact met jou en ben je belangrijk! Hartelijke groet en graag tot ziens!

Petra Jongekrijg
pwpetrajongekrijg@gmail.com / 06-55776953.

VOLLEYBALTOERNOOI



Jaarlijks Volleybaltoernooi in de Hoekse Waard
Vanuit Puttershoek wordt jaarlijks een volleybaltoernooi georganiseerd voor kerkelijke jeugdgroepen. Zo ook dit jaar:

Zaterdagavond 5 maart 2016 van 19.00u tot +/- 22.30u in sporthal De Tienvoet in Heinenoord.

Iedereen tussen 10 jaar en begin 20 mag meespelen!

Breng vriend(inn)en mee!

Durf jij de uitdaging aan?

Even wat handige weetjes op een rijtje:

- Teams bestaan uit minimaal 6 personen (denk ook aan wisselers).
- Een team valt of in de -15 of in de 15+ groep (grens niet heel strikt).
- Probeer jongens en meisjes te mengen in de teams.
- Schoenen met een lichte onderkant verplicht.

De teams kunnen samengesteld worden met jou en anderen uit Numansdorp en Strijen. Bij de organisatie zijn twee teams aangemeld, een 15- en een 15+ team. Inmiddels zijn al een aantal aanmeldingen binnen maar de teams zijn nog niet compleet dus.....

Wacht niet te lang en geef door dat je meespeelt!

En ouders: zet 5 maart in de agenda want met support komen we ver(der).

Aanmelden:

Dit kan door te mailen naar pwpetrajongekrijg@gmail.com of een berichtje naar Petra: 06-55 77 69 53. In verband met de teamindeling en de leeftijdscategorieën duidelijk je naam en je leeftijd aangeven.



EO- JONGERENDAG

De EO- Jongerendag weleens van gehoord maar nooit geweest?

Dan is dit je kans om mee te gaan naar de EO- Jongerendag editie van 2016!

Zaterdag 4 juni is het zover!

De EO- Jongerendag: 25.000 jongeren tussen 12 en 25 jaar, zowel christen als niet-christen, toffe artiesten, inspirerende sprekers, aanbidding en heel veel fun.

De EO- Jongerendag vindt plaats in GelreDome Arnhem.

Hoe ziet een dag EO- Jongerendag eruit? :

Op een nog af te spreken tijd stap je op zaterdagochtend in Strijen in een grote bus die ons naar Arnhem brengt. Voor de deur van het GelreDome stap je uit. Bij de ingang van het stadion worden de toegangskarten (voor de tribune of het veld) gecontroleerd. Tijdens het programma dat bol staat van muziek, clips en andere zaken op het podium kun je helemaal je eigen gang gaan. Of je blijft zitten of rond loopt dat is aan jou. Buiten rondom het stadion zijn stands te vinden van organisaties, scholen en.....natuurlijk van de verschillende artiesten! Eten kun je meebrengen maar is ook volop te verkrijgen in en rond het stadion. Het programma loopt tot 21.00 uur. Dan ga je na een fantastische dag weer op zoek naar de bus die je terugbrengt naar Strijen.

Overdag ben ik aanspreekpunt voor de groep en dus bereikbaar voor welke vragen dan ook. Meer informatie over de jongerendag is te vinden op de site van de EO.

Zorg dat je er bij bent!

Wat is er nodig voor je mee kunt naar de EO- Jongerendag?:

Een toegangskart reserveren.

Dat kan individueel maar laten we als groep gaan.

* Groepsreservering: Geef vóór 11 februari je voor- en achternaam, geboortedatum en mailadres (+ email van je ouders) door dan maak ik een groepsreservering. Daarna krijg je een mail die je moet bevestigen en verdere informatie.

Met het reserveren stem je in met de stadionregels.

Vervoer

Vanuit Strijen is een grote bus gereserveerd. Met deze bus kunnen 50 jongeren naar Arnhem gebracht worden. Vol=vol.

Wat zijn de kosten?

Een toegangskart kost 7.50 euro.

Het vervoer met de bus kost 12.50 euro.

Met de GHJR is de afspraak gemaakt dat de helft van de kosten door de gezamenlijke jeugdraad betaald wordt. Dit betekent dat 10 euro voor eigen rekening komt. Betalen bij het instappen van de bus(uiteraard gepast betalen!).

Zin om mee te gaan? Stuur dan z.s.m. je voor- en achternaam, leeftijd en mailadres (van jezelf en je ouders). Dan ontvang je meer info! We hopen op zoveel mogelijk jongeren, zodat we een groepsreservering kunnen maken! (min. 10).

Samen maken we er een gezellige dag van! Het wordt zeker een feestje!

Petra Jongekrijg 06-55776953 of pwpetrajongekrijg@gmail.com

Zijn er ouders, jongeren die samen met mij als aanspreekpunt/begeleiding (waar nodig) meewillen? Heel graag! Laat even weten door het sturen van een berichtje!



CATECHESE TERUG- EN VOORUITBLIK

Catechese 12-16 jaar

Met de catechesegroep kunnen we terugkijken op inspirerende avonden in de maanden november en december. Het thema was: wie inspireert jou? Aan de hand van een digitale test konden de jongeren ontdekken op welke persoon uit de bijbel zij lijken. Bij velen van de groep gaf de uitslag herkenning en kreeg de uitslag van de test volgens hen gelijk.

De avond 'Gast aan tafel' waarbij de jongeren op twee verschillende adressen voor een maaltijd aanschoven is een groot succes geworden. Tijdens het eten van het toetje op het verzameladres waren alleen enthousiaste verhalen te horen, van zowel de jongeren als de volwassenen van de gastadressen. Natuurlijk was het best spannend om bij iemand te gaan eten die je helemaal niet kent. Achteraf was het heel gezellig en lekker! De gastgezinnen hadden erg hun best gedaan. Super dat op deze manier steeds meer contacten tussen de verschillende generaties binnen de gemeente tot stand komen. Na afloop van 'Gast aan tafel' werd geopperd dat een avond als deze zeker voor herhaling vatbaar zou zijn. Wij gaan hier zeker over nadenken. Want allemaal kunnen we terug kijken op een mooie, leerzame en inspirerende avond.

Januari stond in het teken van opnieuw beginnen en goede voornemens. In februari en maart wordt uitgebreid aandacht aan de Stille Week besteed. In de Stille Week en met Pasen dragen de vieringen steeds een ander karakter, met andere rituelen en verhalen. Door de verscheidenheid van de verhalen, praktijken en belevingen is er voor jongeren veel te ontdekken. Het is een gelegenheid bij uitstek om stil te staan bij de kern van het christelijk geloof. Hierover gaan we in gesprek en creatief aan de slag. Tijdens de catecheseavonden op 3 februari, 2 maart en 16 maart denken we na op welke manieren de jongeren betrokken kunnen worden en mee kunnen werken in de diensten op Goede Vrijdag en/of Stille Zaterdag. Hierover krijgen jongeren (en ouders) binnenkort meer informatie. Wel belangrijk is het dat alle jongeren de aangegeven data aanwezig zijn!

Wij zijn blij dat ons team versterkt wordt met de creatieve ideeën die Ina Hobbel meebrengt. Fijn Ina dat je dit met ons wilt oppakken! Welkom in het catecheseteam!

Namens Catecheseteam

Anneke van der Schee, Ina Hobbel en Petra Jongekrijg

PS: Misschien bent u nieuwsgierig geworden en wilt u zelf de test maken en ontdekken op wie u lijkt in de Bijbel. De test vindt u met behulp van deze link: www.opwielijkikindebijbel.nl

NIEUWS VANUIT @CHURCH

@Church?? Voor wie het nog niet weet:

@Church: Met en voor jongeren van 16 tot begin 20 jaar vanuit de Hoekse Waard

@Church: Jongeren die druk zijn met school, sport, (bij)baan, vrienden en vriendinnen...en 'het verder wel geloven' !?

@Church: Gevarieerd, serieus en vooral gezellig bezig zijn met 'wat je dan wel gelooft'



@Church : Zondagmorgen 10 uur beginnen met ontbijt

@Church: Te vinden in 'de Buitensluis' via de zij-ingang in de Margrietstraat.

@CHURCH!

Tijdens @Church van 10 januari hebben we de verhalen en de wegen van Abraham besproken. Daarna de aandacht gericht op onze eigen wegen, op belangrijke mensen onderweg, de keuzes die gemaakt zijn en waar we nog voor staan. En zeker niet in de laatste plaats: Waar is God in dit verhaal? Dit is allemaal op papier gezet door middel van schilderen van wegen en bomen. Na deze creativiteit met elkaar gedeeld en mondeling aangevuld te hebben luisterden we naar het lied: 'Vreemde wegen' van de popgroep Bløf. Dit lied lijkt te gaan over God die ons, hoe vreemd onze wegen ook zijn, altijd kan vinden en betrokken wil zijn in ons leven. Psalm 139 hier gelezen en enkele verzen uit Prediker 11. Wij genieten van de gastvrijheid die wordt verleent door 'De Buitensluis'. Het is echt super dat wij deze ruimten mogen gebruiken, we kunnen er ontspannen met elkaar aan de slag en voelen ons al helemaal thuis!

Ben je tussen de 16 jaar en begin 20? Spreekt dit je aan? Ben je 'van de kerk' of juist niet? Iedereen is welkom!

Kom gerust en schuif aan bij het ontbijt van @Church. Wij komen bij elkaar op de volgende data: @Church 2016: 31 januari, 14 februari, 6 maart, 10 april, 8 mei en 5 juni. Check voor de zekerheid ook nog even de website.

Vanwege de inkopen voor het ontbijt bij komst graag even een berichtje naar een van ons. Natuurlijk kun je ons altijd om meer informatie vragen.

Tot ziens bij @Church? !

Anneke van der Schee: 06-11256310

Petra Jongekrijg: 06- 55776953 of pwpetrajongekrijg@gmail.com

@Church: Zondagmorgen om 10 uur beginnen met ontbijt! (zie onze website voor data en locatie)

Zondag 10 januari creatief bezig geweest met het verhaal en de wegen van Abraham. De wegen van Abraham hebben we verbonden met onze wegen en daarbij het lied "vreemde wegen" geluisterd.

Volgende @Church 31 januari. Tot dan?!

Kom je voor de eerste keer? dan graag even een berichtje naar onze Pastoraal

Werker: pastoraal.werker.gk@kerknumansdorp.nl

@Church: Zondagmorgen om 10 uur beginnen met ontbijt! (zie onze website voor data en locatie)

Zondag 10 januari creatief bezig geweest met het verhaal en de wegen van Abraham. De wegen van Abraham hebben we verbonden met onze wegen en daarbij het lied "vreemde wegen" geluisterd.

Volgende @Church 31 januari. Tot dan?!

Kom je voor de eerste keer? dan graag even een berichtje naar onze Pastoraal

Werker: pastoraal.werker.gk@kerknumansdorp.nl



FOEG IN DE HOEKSTEEN

Film: Bijna iedere maand wordt een film vertoond in de bijruimte van de Hoeksteen. Er is een gevarieerd aanbod : van maatschappelijk betrokken tot vrolijk; altijd met een diepere laag: het leven vieren, vriendschap, vertrouwen houden ook als alles zich tegen je keert.

Ontmoeten: Het is goed elkaar te ontmoeten buiten de zondag om. De 'gemeente' is groter dan ons eigen kringetje', iedereen is Welkom!

Eten: De maaltijd met elkaar delen geeft een sfeer van verbondenheid. Bovendien hoef je niet alleen te eten of zelf te koken. Gewoon aanschuiven voor een eenvoudige maaltijd.

Gezelligheid: De sfeer maken we met elkaar. Bij binnenkomst staan de koffie en thee klaar en iedere nieuwkomer wordt direct bij de gesprekken betrokken. Het werkt!

Mogen wij deze conclusie trekken na 3 maal FOEG? Volgens ons wel want wij voelen dat de sfeer goed is, wij zien dat er per keer meer stoelen rondom de tafel voor de maaltijd komen te staan. Kortom Super! Fijn dat u open staat voor ontspannen samenzijn.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom de volgende FOEG sfeer proeven. Neem gerust burens, familie, vrienden mee. Aanmelden mag maar is niet nodig. Wij laten ons graag verrassen door de opkomst.

Wij vragen tijdens FOEG om een vrijwillige bijdrage vanwege de aangevraagde vertoninglicentie en de maaltijd.

De licentievoorwaarden rondom het vertonen van een film maken het ingewikkeld om de titel van een film te communiceren. U kunt bij ons naar de titel informeren en/of u aanmelden voor het digitale FOEG- bericht dan wordt u op de hoogte gehouden.

Van harte welkom tijdens FOEG in de 'Hoeksteen' Roerdompsingel 104 Numansdorp.

Wij ontmoeten u graag op een van de volgende data:

20 februari,

9 april en

21 mei.

Met vragen en/of voor vervoer naar de Hoeksteen neemt u contact op met:

Petra Jongekrijg: 06-55 77 69 53 / pwpetrajongekrijg@gmail.com

of Petra van der Haar: 0186- 65 26 43

VEILING TBV OPKNAPPEN BIJZAAL

Op zaterdag 19 maart 2016 om 20:00 wordt in de Gereformeerde Kerk Numansdorp voor de tweede keer een veiling gehouden. Tijdens deze veiling worden kavels verkocht aan de hoogste bidder. De kavels kunnen diensten en/of producten bevatten.

Alle opbrengsten komen ten goede van de bijzaal.



Als u/jij ook mee wilt helpen kun je het volgende doen:

- Eén of meerdere kavels aanbieden. 16 maart 2016 sluiten de inschrijvingen.
- Op 19 maart één of meerdere kavels kopen.

Op 19 maart zijn de kavels vanaf 19.30 alvast te bekijken.

Kavels aanbieden

Een kavel kan een dienst of product zijn. Denk waar jouw kwaliteiten en talenten liggen zodat je deze kunt inzetten. Verzorg bijvoorbeeld een diner voor twee, of biedt jezelf aan als chauffeur. Bij producten kun je denken aan gesponsorde goederen en bijzondere spullen. Kijk voor inspiratie wat anderen al gaan aanbieden op het kaveloverzicht welke je kunt vinden op de internetsite van de kerk.

De kavel moet voor 16 maart 2016 bij de organisatie binnen zijn. Wij ontvangen inschrijvingen het liefst het formulier welke ook op internet staat. Als je meerdere kavels wilt aanbieden, vul dan voor iedere kavel het formulier apart in. Het is ook mogelijk om dit op papier in te leveren: inschrijfformulieren liggen op de tafel bij de uitgang en kunnen ingeleverd worden in de doos ernaast.

Kavels kopen

Natuurlijk is het ook belangrijk dat de aangeboden kavels gekocht worden. Dit gebeurt tijdens de veiling op 19 maart 2016 om 20.00. Bij binnenkomst krijgt iedereen een eigen veiling nummer om mee te bieden. Veilingmeester Pieter van der Meer verkoopt de kavels aan de hoogsteieder.

De kavels kunnen op de avond zelf contant of via pin afgerekend worden.

SAMENVATTING KERKENRAADSVERG. 20 JAN. 2016

1. De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
2. Bezinning. Na de Paaskaars te hebben aangestoken leest Ds Elzo Bijl uit Jacobus 3.
Waarin o.a. staat: " Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? " . Na een korte meditatie gaat Elzo voor in gebed.
3. Afscheid van Peter Bloem als jeugdouderling. We hebben afgesproken dat we afscheid nemen van hem als ambtsdrager tijdens de dienst van zondag 31 januari.
4. Notulen van de kerkenraadsvergadering van 25 november 2015 en de moderamenvergadering van 9 december 2015 en 13 januari 2016, worden alle goedgekeurd zonder wijzigingen.
5. Er zijn geen zaken n.a.v. de notulen die niet op deze agenda staan. Ook geen vragen mbt de ingekomen en uitgegane stukken.
6. Agenda punten.
 - a) Overzicht van de activiteiten van Elzo Bijl.
 - Vele pastorale activiteiten e.d.
 - Zeer goede contacten en besprekingen gehad met de contact personen/ bezoekmedewerkers tijdens de georganiseerde middag sessies. Het was fijn en leerzaam.
 - Elzo heeft Stille week vergadering bijgewoond. Goede contacten; dit jaarlijkse project loopt goed.



- KND vergadering bij gewoond. Goede vergadering waarin project is besproken.
 - b) Overzicht van de activiteiten van Petra Jongekrijg,
 - Petra heeft een duidelijk overzicht van de activiteiten gestuurd
 - c) FOEG. Deze activiteit zal binnenkort weer plaats vinden. Voor de rest van het jaar is er een planning opgesteld. We hopen op verdere positieve ontwikkeling van het aantal deelnemers.
 - d) Bezoekmedewerkers / vertrouwelijkheid van informatie. Het pastoraal team zal de nieuwe bezoekmedewerkers schriftelijk bevestigen dat alle ontvangen info in het kader van de bezoek activiteiten, strikt vertrouwelijk is.
 - e) Planning van gezamenlijke kerkdiensten met de Hervormde gemeente. Deze planning is nu rondvoor 2016 en 2017. De betrokken predikanten hebben eea door gesproken en zijn hier blij mee. De preekroosters zijn hier nu op aangepast. Komende weekend zal er een gezamenlijke mededeling in beide weekbrieven worden geplaatst.
 - f) Kerkbalans 2016 (17 januari t/m 31 januari 2016) Deze actie loopt. Er zijn gelukkig weer voldoende lopers gevonden. Ook de "dialogo aan tafel" deelname formulier zal eind komende week door de kerkrentmeesters aan de organisatoren worden doorgegeven. Opgave voor deelname is ook mogelijk via de website!
 - g) Status beleidsplan 2014/2018. De status van de 10 belangrijkste prioriteiten.
 - Gelukkig zijn we met elkaar nog steeds met de juiste en afgesproken dingen bezig.
 - Legaten en vaste giften (5 jaar) meer onder de aandacht brengen
 - h) Ambtsdragers / vacatures en Vacaturebank. De lijst zal door een klein comm worden opgesteld om in volgende moderamen te bespreken en er daarna actie op te nemen.
7. College van Kerkrentmeesters – wat nog niet ter tafel is geweest:
 - Op 19 maart wordt een veiling georganiseerd waarvan de opbrengst voor de renovatie van de bijruimte is.
8. College van Diakenen – wat nog niet ter tafel is geweest:
 - Tijdens de 40 dagen tijd zal een spaaractie voor Ghana worden georganiseerd met spaarpotjes.
9. Pastorale Team en de Jeugdouderling.
- a. Functies van de ouderlingen worden bekeken en besproken in pastoraal team en wellicht aangepast om meer flexibel te kunnen optreden
 - b. High tea is op 14 febr gepland . Thema: "Liefde is"
 - c. Door het meekijken en mee beleven van "The Passion" in de kerkzaal op Witte donderdag avond zal de avonddienst een ½ uur eerder moeten beginnen. Dit is niet ongebruikelijk de laatste jaren omdat meekijken met "The Passion " alweer een paar jaar plaats vindt.
10. Rondvraag
- Kerk TV wordt in de nabije toekomst iedere zondag in de Buitensluis uitgezonden via informatie kanaal.
 - Elzo pleit ervoor om goede contact te houden lokale overheid oa met wethouder mbt de sociale zaken/activiteiten. We kunnen daar als kerk op inspelen.
11. Sluiting door het lezen van "moment voor gebed" uit een 40-dagen boekje.



GEZAMENLIJKE DIENSTEN HERVORMDE GEMEENTE EN GEREFORMEERDE KERK

De kerkenraden van beide gemeenten hebben besloten om het aantal gezamenlijke diensten uit te breiden. Naast de al gebruikelijke Scholendienst, Startdienst en KvJ- en kinderdiensten, zullen in 2016 ook de diensten op Hemelvaartsdag, Kerstnacht en Oudejaar gezamenlijk worden gehouden.

In 2017 wordt dit aantal verder uitgebreid met een gezamenlijke kinderdienst in de ochtend en een gezamenlijke Diaconie-ZWO dienst. De Oudejaarsdienst, ZWO dienst en Hemelvaartsdienst vinden plaats in de Gereformeerde kerk, de andere diensten in de Hervormde kerk. De predikanten zullen, zoals gebruikelijk, afwisselend door de Hervormde gemeente of de Gereformeerde Kerk worden aangegeven.

De kerkenraden hopen en vertrouwen dat dit een goede basis zal zijn.

KERKELIJK BUREAU

P. Verbaas, Tuindorp 22, 3281 CV Numansdorp, Tel.0186-652539

Mutaties nov. 2015 – jan. 2016



GOD IN HET LIEDBOEK

Waar de een tot tranen toe geroerd is door een lied als 'Abba, Vader', kan de ander het niet over de lippen krijgen. Er is vrijwel niets in de kerk meer waar mensen zo'n verschil van mening over kunnen hebben als over de vraag of een bepaald lied mooi is of niet.

Aarnoud van der Deijl

Ieder die in de dagelijkse praktijk van liturgievoorbereiding staat, weet hoe nauw het luistert: het uitkiezen van teksten en liederen. En dat is niet alleen omdat over smaak kennelijk heel goed te twisten valt, maar ook omdat in een lied je hele existentie en geloof mee kunnen gaan trillen. In vroeger tijden noemden ze dat *lex orandi, lex credendi*: dat wat je (niet) bidden of zingen kunt, kun je kennelijk ook (niet) geloven. De liturgie gaat aan de dogmatiek vooraf.

Pareltjes

In mijn nogal kritische gemeente werd daarom zowel met verwachting als met scepsis uitgekeken naar het nieuwe Liedboek (LB): zou het aansluiten bij onze geloofsbeleving? Na het uitkomen verschilden de meningen inderdaad. Met veel liederen kunnen we goed uit de voeten. Af en toe ontdekken we pareltjes. Zoals die bewerking van Psalm 139 (LB 139a) door Wiel Kusters waar over God te lezen valt:

Gij kent mij, Heer, leer mij U kennen.

Gij denkt mij, ik denk met U mee.

Gij leidt mij, maar wilt mij niet mennen,

ik draaf als een paard langs uw zee.

Of die bijna mystieke tekst van Schalom Ben-Chorin, ook al geïnspireerd op Psalm 139 (LB 857) met zinnen als 'de bron waarin ik uitmond, / verlaat mij, blijf mij trouw.' en 'Mijn rechter en mijn pleiter / ben jij en altijd jij.'

Aan de andere kant is er ook het gevoel dat de traditionele godsbeelden overheersen. Dat God toch vooral 'koning' en 'Heer' is gebleven, dat er vrij weinig liederen uit Eva's lied zijn opgenomen en dat God niet één keer als 'zij' wordt aangesproken. Goed, de Heilige Geest krijgt af en toe 'zij' als persoonlijk voornaamwoord mee (LB 691, LB 701). God wordt in de liederen van Huub Oosterhuis ook nog weleens met een vrouwelijk beeld aangeduid zoals 'Een schoot van ontferming' (LB 158b) of in 'Zoals een moeder zorgt' (LB 811), maar men lijkt doorgaans toch voor een vrij risicoloze grootste gemene deler te hebben gekozen en niet voor de verrassing.

Gemiste kansen

Zeker heeft men in het Liedboek de kans gemist om aan ervaringen van vrouwen rondom geweld - misbruik en niet-gehoord worden - woorden te geven. Binnenkort hebben we voor de tweede maal in onze gemeente een Tamar-zondag, een viering die wordt voorbereid met een groepje overlevenden van seksueel geweld. Vermoedelijk moeten we dan toch weer grijpen naar bundels als Eva's lied voor liederen als 'Tot spreken heb je mij gehoord' of voor gevoelens als 'Een ieder die mij heeft ontluisterd, die heeft jouw Vadernaam verduisterd.'

In oktober 2015 kwam de bundel Zangen van zoeken en zoeken en zien uit. Het zou een aardige afstudeeropdracht zijn om de godsbeelden in het nieuwe Liedboek eens met die in deze bundel te vergelijken. Mijn eerste indruk is dat de laatste bundel inclusiever en opener is. In die bundel kom je godsbeelden tegen als



'Blijvende Nabije', 'Eerste stem, herder der ziel', 'Moederziel, Oerschoot' en 'Een warme bron van vrede'.

Werkvormen

In onze werkgroep liturgie wilden we graag een keer het gesprek aangaan over de vraag welk godsbeeld ons het meeste aansprak in relatie tot de liederen uit het nieuwe Liedboek. Dit als opmaat tot een gesprek in de gemeente hierover dat later moet plaatsvinden. Ter voorbereiding heb ik een aantal godsbeelden uit het nieuwe Liedboek gehaald en die op een A4'tje gezet. Maar om te voorkomen dat mensen een tekst zouden kiezen op basis van andere factoren - de melodie of een persoonlijke herinnering aan het lied bijvoorbeeld - zijn we eerst met 'fototaal' aan de slag gegaan. Op tafel had ik foto's uitgespreid van onder andere een paaskaars, een zwangere vrouw, een tunnel, twee vriendinnen in omhelzing, voetstappen in het zand, een gedekte tafel en zo nog een stuk of twintig. Dergelijke foto's kan men gemakkelijk zelf verzamelen of nog gemakkelijker kopen (bijvoorbeeld het spel 'Kaarten op tafel'). Pas nadat ieder voor zich een foto had gepakt, deelde ik de lijst met liedteksten uit en stelde daarbij dezelfde vraag: kies nu een lied dat het beste jouw godsbeeld verwoordt. Men mocht ook een ander lied noemen als men dat wilde. Ten slotte wisselden we uit wat ieder had gekozen.

Door twee werkvormen te gebruiken, kon vergeleken worden in hoeverre de godsbeelden overeenkwamen of uiteenliepen. Verrassend, vond ik, was dat de meesten toch duidelijk een foto en een tekst hadden gekozen die wel degelijk met elkaar overeenstemden. Iemand koos bijvoorbeeld voor de twee vriendinnen die elkaar omhelsden naast het lied 'Zo vriendelijk en veilig als het licht, zo als een mantel om mij heen geslagen.' Het bleek in elk geval een mooie insteek om met elkaar iets uit te wisselen over hoe wij God ervaren, of soms ook niet.

Uit W&D

LB 61:3 - Vogel

Laat mij als een kleine vogel/schuilen mogen
waar G'uw vleuglen om mij slaat.
Want Gij weet wie ik mij wijdde, / dat ik zeide:
Heer, Gij zijt mijn toeverlaat!

LB 158b-Schoot van ontferming

Een schoot van ontferming IS onze God
IJ heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen torn wij in
In duisternis waren in schaduw van dood.
HIJ zal onze Voeten richten .
op de weg van de vrede.

LB 93:1 - Koning

De Heer is koning Hij regeert altijd,
Omgordt met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondwest de aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

LB 221:1 - Licht, mantel

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,



dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

LB 321:3 - Stem, knecht, naam, vreemdeling
Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

LB 305:1 - Naam, aangezicht
Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
Zie ons vol ontferming aan!

LICHTDICHTEN

Gedichten bij bijzondere gelegenheden en bij bijbellezingen, gebeden en liederen. Een collectie talige kunststukjes met grote zeggingskracht - of het nu gaat om woorden bij een afscheid, een 'Antwoord op Psalm 8' of een Kyrië vanwege de vluchtelingenkaravaan. Voor sommige liederen is een eigen melodie gecomponeerd door Jan Baaij, voor anderen zijn bestaande, bekende melodieën gebruikt. Die melodieën passen doorgaans prima bij de inhoud, en de liederen kunnen daarmee vlot meegezongen worden in de kerk. Anderzijds herbergen overbekende melodieën gewoonlijk sterke associaties, waarvan je je af kunt vragen of je daarmee moet willen concurreren. Wanneer de naam van Jacqueline Roelofs je is opgevallen, kom je haar vaker tegen. Zoals in de recente gebedenbundel *Medemens van Kerk in actie* en in deze *W&O* op p. 28. Oick Vos

Jacqueline Roelofs-van der Linden,
Licht dat mensen raakt. Gedichten, liederen, gebeden. Hoofddorp
2015, 152p. € 12,95 (via: jroelofs@xs4all.nl)

Uit: W&D

TOP2000-KERKDIENST

'In deze viering mag iedereen beleven en ervaren dat de Top2000 ook inspirerende songs bevat die de boodschap van geloof, hoop en liefde laten horen. 'Hoop voor de toekomst' verbindt de onderdelen als een rode draad.'

Dick Vos

De tijd tussen kerst en oud en nieuw nodigt ertoe uit: terugkijken en vooruitzien, de balans opmaken en goede voornemens formuleren. Hoop uitspreken vanuit het visioen is dat toch eigenlijk, in wezen de core business van de kerk. Het is waarschijnlijk een belangrijke reden waarom de Top2000-diensten zo aanslaan en dat kwam ook ruimschoots naar voren in de dienst die ik zondagmiddag 27 december bezocht in De Lichtkring in Alphen aan de Rijn.



Dwingende structuur

De viering volgde de gebruikelijke structuur van de zondagse dienst. Van gebed om ontferming tot lezingen en stil gebed. Een van de lezingen was ook de antwoordpsalm van de zondag volgens het oecumenisch leesrooster. Alleen het Onze Vader ontbrak. Ongetwijfeld geeft die bekende structuur houvast bij het organiseren. Maar diezelfde structuur kan ook dwingend worden of leiden tot het bewandelen van de bekende weg die in een dergelijke dienst niet nodig lijkt. Voor wat historische achtergronden bij de tekst uit Jesaja 65 kwam niemand volgens mij, maar in de preek leek toch enige exegetische gestopt omdat dat nu eenmaal zo hoort - zo kwam het op me over. Terwijl de teksten in deze context voor zich leken te spreken. 'Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen een volk zijn dat door de Heer is gezegend' krijgt vanzelf de nodige diepte naast teksten als 'I still haven't found what I'm looking for / I believe in the kingdom come' (U2) of 'On and on the rain will fall like tears from a star / On and on the rain will say how fragile we are' (Sting).

Dat ze live en muzikaal op hoog niveau ten gehore werden gebracht, versterkte de herkenning van datzelfde onderliggende verlangen ongetwijfeld. Liedjes die er niet voor gemaakt zijn, kunnen trouwens ook gaan wringen in de context van een kerkdienst. 'Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug' (André Hazes) is krachtig en universeel. Maar als het lied vervolgt met 'Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen / Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht', kijk ik toch steeds om me heen en vraag ik me af of ik de enige ben met banalere associaties dan religieuze of zuiver pastorale. Het steekt nauw in dit soort diensten.

Het echte leven

Liedjes uit de Top2000 staan vaak dichtbij het echte leven en dat zorgt voor een dienst met extra herkenbaarheid. Zo werd het gepresenteerd, en dat leek breed beaamd te worden. Dat suggereert toch dat degenen die 'echt' middenin het leven staan de kerk doorgaans niet zullen herkennen als gemeenschap die zich met de kern van het bestaan bezighoudt. Een signaal dat serieus genomen moet worden. Uit: W&D

VAN OVERZEE

Het succes van deel 1 van Het liefste lied van overzee was onverwacht groot en daarmee aanleiding voor dit mooie tweede deel. Engelse en Schotse melodieën zijn geliefd en Sytze de Vries kreeg verschillende verzoeken deze muziek van Nederlandse tekst te voorzien. De samenstelling is een bont geheel, zoals hijzelf schrijft. In de registers is in een paar zinnen terug te lezen wat de aanleiding was en welke plaats het lied in het kerkelijk jaar heeft of kan innemen.

Lied 56 is ontroerend mooi. Op de muziek van Sibelius' Finlandia ontstond een gebed om kracht bij de zorg voor mensen met dementie 'wanneer een mist herkenning laat vervagen ... spreek dan hoe liefde ons kan blijven dragen'. Een aantal carols is ook vertaald, ideaal voor wie een Nederlandstalig 'Festival of Lessons and Carols' wil houden. Aanrader! Alida Groeneve/d

Sytze de Vries, Het liefste lied van overzee - deel 2. Skanda/on: Vught
2015, 128p. € 17,95
Uit: W&D



BOEKBESCHRIJVING

'Licht dat mensen raakt' van Jacqueline Roelofs-van der Linden

Ondertitel: Gedichten, liederen, gebeden

Jacqueline Roelofs-van der Linden (1947) studeerde Engelse taal en letterkunde en is erg betrokken bij de samenstelling van liturgie in de oecumenische gemeenten waar zij actief deelnemer was. Zij schreef enkele bundels met gedichten, liederen en gebeden: "Licht dat mensen raakt" (2015) "De kracht om door te gaan" (1997) en "Scheppende kracht" (2006) De bundels zijn in eigen beheer uitgegeven.

Samenvatting van het boek

Gedichten bij bijzondere gelegenheden, gebeden en liederen. Een collectie talige kunststukjes met grote zeggingskracht – of het nu gaat om woorden bij een afscheid, een 'Antwoord op Psalm 8' of een Kyrië vanwege de vluchtelingenkaravaan. Voor sommige liederen is een eigen melodie gecomponeerd door Jan Baaij, voor anderen zijn bestaande, bekende melodieën gebruikt. Die melodieën passen doorgaans prima bij de inhoud, en de liederen kunnen daarmee vlot meegezongen worden.

Wanneer de naam van Jacqueline Roelofs je is opgevallen, kom je haar vaker tegen. Zoals in de recente gebedenbundel 'Medemens' van Kerk in Actie.

Dick Vos

Het boek is uitgegeven in 2015 en heeft 152 pagina's.

Het is voor € 12,95 te koop via e-mail bij Jacqueline Roelofs (jroelofs@xs4all.nl, € 3,45 verzendkosten) of te bestellen via de kantoorboekhandel.

PUZZEL

Zet een woord tussen beide woorden.

Het eerste woord moet dan tezamen met het midden woord een nieuw woord vormen. Het tussen woord moet dan tezamen met het tweede woord ook een nieuw woord vormen.

Voorbeeld:

1 SPORT VELD SPORT

Er ontstaat: Sportveld en Veldsport.

- | | |
|------------|---------|
| 1. SPORT | SPORT |
| 2. SLA | SLA |
| 3. APEN | APEN |
| 4. TOREN | TOREN |
| 5. PAARDEN | PAARDEN |
| 6. KAAS | KAAS |
| 7. KONING | KONING |
| 8. EENDEN | EENDEN |
| 9. DUIN | DUIN |
| 10. PERK | PERK |
| 11. ZUUR | ZUUR |
| 12. KRUIS | KRUIS |

OPLOSSING zie pagina 34

**ROOSTER KERKDIENSTEN**

Zondag 14 februari 1^e zondag veertigdagentijd
Voorganger : Ds. G.J. Stougie, Berkel en Rodenrijs
Ouderling van dienst : Mw. P. v.d. 652643
Diaken van dienst : Mw. A. van Velzen
Organist : Chris Melles
Paaskaars aansteken : Joost Luijendijk
Lector : Hugo Beekman
Collecten : 1^e kerk 2^e eredienst
Collectanten : Aad Hobbel en Justin van Oeveren
Kindernevendienst : Judith van Oeveren en Ben van Velzen
Kinderoppas : Rianne v.d. Hoek
Welkom heten : Aad Hobbel en Ria Wolfs
Kerkauto : Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen : Tonny Kleibergen

Zondag 21 februari 2^e zondag veertigdagentijd
Voorganger : Ds. M.M. Kwant, Bodegraven
Ouderling van dienst : Dhr. H. Brand 652246
Diaken van dienst : Dhr. J. Wolfs
Organist : ?
Paaskaars aansteken : Noah Bloem
Lector : Anneke v.d. Schee
Collecten : 1^e kerk 2^e voorjaars zedingsweek
Collectanten : Ronald v.d. Hoek en Eline v.d. Hoek
Kindernevendienst : Rianne v.d. Hoek en Wendy Prooi
Kinderoppas : Arnoud van Velzen
Welkom heten : Ronald v.d. Hoek en Frans de Vos
Kerkauto : Martin Luijendijk 680757
Bloemen wegbrengen : Anneke v.d. Schee

Zondag 28 februari 3^e zondag veertigdagentijd
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Dhr. J. Blom 653195
Diaken van dienst : Mw. J. Hartenberg
Organist : Corné van Doorne
Paaskaars aansteken : Tijmen Luijendijk
Lector : Roely Warner
Collecten : 1^e kerk 2^e binnenlandse diaconie
Collectanten : Gerrit de Bes en Sofie Timmers
Kindernevendienst : Desiree Bloem en Justin van Oeveren
Kinderoppas : Rianne v.d. Hoek
Welkom heten : Gerrit de Bes en Joost Kolf
Kerkauto : Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen : Janet Hartenberg

Zondag 28 februari
Kinderdienst in de Ned. Herv. Kerk

Zondag 6 maart 4^e zondag veertigdagen tijd/ biddag
Voorganger : Mw. A. Klavers- Bras, Spijkenisse
Ouderling van dienst : Leo Mosselman 651483
Diaken van dienst : Lijnie Blaak
Organist : Jaap van Gils
Paaskaars aansteken : Anna v Velzen
Lector : Gert Jan de Regt



Collecten	: 1 ^e kerk 2 ^e toerusting
Collectanten	: Ton Hoffers en Annick v.d. Graaf
Kindernevendienst	: Lenny v Velzen en Leen Jan vd Meer
Kinderoppas	: Arnoud v Velzen
Welkom heten	: Ton Hoffers en Nel Berkman
Kerkauto	: Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen	: Tonny Kleibergen
Zondag 13 maart	5 ^e zondag veertigdagentijd
Voorganger	: Mw. Ds. J.E. Folbert, Rotterdam
Ouderling van dienst	: Petra v.d. Haar 652643
Diaken van dienst	: Anja van Velzen
Organist	: Chris Melles
Paaskaars aansteken	: Esmee vd Hoek
Lector	: Marion Warner
Collecten	: 1 ^e kerk 2 ^e diaconie
Collectanten	: Liske Sieben en Jesper Sieben
Kindernevendienst	: Janina Lodder en Jelle vd Graaf
Kinderoppas	: Michelle de Regt
Welkom heten	: Liske Sieben en Petra van der Graaf
Kerkauto	: Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen	: fam. van Vliet
Zondag 20 maart	6 ^e zondag veertigdagentijd Palmpasen
Voorganger	: Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst	: Jack v.d. Bosch 654258
Diaken van dienst	: Jan Wolfs
Organist	: Jaap Dekker
Paaskaars aansteken	: Ruben de Geus
Lector	: Leen Jan v.d. Meer
Collecten	: 1 ^e kerk 2 ^e kerk in actie
Collectanten	: Henk van Velzen en Lise van Velzen
Kindernevendienst	: Anita Prooi en Yara Mesman
Kinderoppas	: Esther vd Meer en Wendy Prooi
Welkom heten	: Henk van Velzen en Guus Hartenberg
Kerkauto	: Pieter v.d. Meer 651642
Bloemen wegbrengen	: Nel Groeneweg
Maandag 21 maart	19.30 avondgebed
Voorganger	: Welma v.d. Ree
Ouderling van dienst	: Hans Brand 652246
Diaken van dienst	: Janet Hartenberg
Organist	: ?
Welkom	: commissie stille week
Dinsdag 22 maart	19.30 avondgebed
Voorganger	: Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst	: Jan Blom 653195
Diaken van dienst	: Lijnje Blaak
Organist	: Jaap Dekker
Welkom	: commissie stille week
Woensdag 23 maart	19.30 avondgebed
Voorganger	: Jan Admiraal
Ouderling van dienst	: Jack v.d. Bosch 653195
Diaken van dienst	: Anja van Velzen
organist	: ?
Welkom	: commissie stille week



Donderdag 24 maart 19.00 Witte Donderdag viering H.A.
Voorganger : Ds. C. Romkes, Barendrecht
Ouderling van dienst : Leo Mosselman 651483
Diaken van dienst : Jan Wolfs
Organist : Johan den Hoed
Welkom : Commissie stille week

Vrijdag 25 maart 19.30 Goede Vrijdag viering
Voorganger : Mw. P Jongekrijg van Dongen
Ouderling van dienst : Jan Blom 653195
Diaken van dienst : Janet Hartenberg
Organist : ?
Welkom : commissie stille week

Zaterdag 26 maart 21.30 Paaswake Stille Zaterdag
Voorganger : Mw. P. Jongekrijg van Dongen
Ouderling van dienst : Hans Brand 652246
Diaken van dienst : Lijnie Blaak
Organist : ?
Welkom : commissie stille week

Zondag 27 maart eenmalig aanvang 10.00 uur ivm zomertijd Pasen
mmv. Keruchm
Voorganger : Ds. C.D. van Alphen, Numansdorp
Ouderling van dienst : Jan Blom 653195
Diaken van dienst : Anja van Velzen
Organist : ?
Paaskaars : Joost Luijendijk
Lector : Ina Hobbel
Collecten : 1e kerk 2e jeugdwerk
collectanten : Aad Hobbel en Govert Beekman
Kindernevendienst : Allen
Kinderoppas : Marlies de Geus
Welkom heten : Aad Hobbel en Ria Wolfs
Kerkauto : Martin Luijendijk 680757
Bloemen wegbrengen : Lijnie Blaak

Zondag 3 april
Voorganger : Ds. F.L. Renes, Puttershoek
Ouderling van dienst : Leo Mosselman 651483
Diaken van dienst : Jan Wolfs
Organist : Jaap van Gils
Paaskaars aansteken : Thirza de Geus
Lector : Yannick Leunisse
Collecten : 1^e kerk 2^e diaconie
Collectanten : Bert Warner en Colin van Oeveren
Kindernevendienst : Judith v Oeveren en Govert Beekman
Kinderoppas : Liske Sieben
Welkom heten : Bert Warner en Coby Kolf
Kerkauto : Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen : Anneke v.d. Schee

Zondag 10 april 10.00 scholendienst Dorpskerk
Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Jack v.d. Bosch 654258
Diaken van dienst : Janet Hartenberg
Collecten : 1^e kerk 2^e eredienst



Kindernevendienst : Rianne vd Hoek
Kinderoppas : Saskia Luijendijk
Kerkauto : Guus Hartenberg 652264

Zondag 17 april

Voorganger : Drs. P.M. van Dam, Houten
Ouderling van dienst : Petra v.d. Haar 652643
Diaken van dienst : Lijnie Blaak
Organist : Chris Melles
Paaskaars aansteken : Noah Bloem
Lector : Arina van Vliet
Collecten : 1^e kerk 2^e eredienst en toerusting
Collectanten : Eddy van Holten en Huub v.d. Meer
Kindernevendienst : Desiree Bloem en Paul Sieben
Kinderoppas : Marlies de Geus
Welkom heten : Eddy van Holten en Netty van Holten
Kerkauto : Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen : Janet Hartenberg

Zondag 24 april

Voorganger : Ds. J. Schep, Zuidland
Ouderling van dienst : Hans Brand 652246
Diaken van dienst : Anja van Velzen
Organist : Johan den Hoed
Paaskaars aansteken : Tijmen Luijendijk
Lector : Welma van de Ree
Collecten : 1^e kerk 2^e eredienst en kerkmuziek
Collectanten : Ronald v.d. Hoek en Eline van der Hoek
Kindernevendienst : Lenny v Velzen en Jesper Sieben
Kinderoppas : Desiree Bloem
Welkom heten : Ronald v.d. Hoek en Frans de Vos
Kerkauto : Pieter v.d. Meer 651642
Bloemen wegbrengen : Tonny Kleibergen

Zondag 1 mei

Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Jan Blom 653195
Diaken van dienst : Jan Wolfs
Organist : ?
Paaskaars aansteken : Anna v Velzen
Lector : Hugo Beekman
Collecten : 1^e kerk 2^e missionair werk en kerkgroei
Collectanten : Gerrit de Bes en Justin van Oeveren
Kindernevendienst : Janina Lodder en Jordi Leunisse
Kinderoppas : Arnoud v Velzen
Welkom heten : Gerrit de Bes en Joost Kolf
Kerkauto : Martin Luijendijk 680757
Bloemen wegbrengen : fam. Van Vliet

Donderdag 5 mei

Hemelvaartsdag gez. Dienst Hoeksteen

Voorganger : Ds. J. den Braber
Ouderling van dienst : Leo Mosselman 651483
Diaken van dienst : Janet Hartenberg
Organist : ?
Paaskaars aansteken : Esmee vd Hoek
Lector :
Collecten : 1^e kerk 2^e diaconie



Collectanten : Ton Hoffers
Kindernevendienst : Anita Prooi en Rosanne vd Hoek
Kinderoppas : Michelle de Regt
Welkom heten : Ton Hoffers en Nel Berkman
Kerkauto : Ruud Sieben 653767

Zondag 8 mei

Voorganger : Ds. H.J. van Laren, Den Haag
Ouderling van dienst : Jack v.d. Bosch 654258
Diaken van dienst : Lijnie Blaak
Organist : ?
Paaskaars aansteken : Ruben de Geus
Lector : Anneke v.d. Schee
Collecten : 1^e kerk 2^e diaconie
Collectanten : Henk van Velzen en Lise van Velsen
Kindernevendienst : Judith v Oeveren en Ben v Velzen
Kinderoppas : Esther vd Meer en Wendy Prooi
Welkom heten : Henk van Velzen en Guus Hartenberg
Kerkauto : Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen : Nel Groeneweg

Zondag 15 mei

Pinksteren

Voorganger : Ds. A.S.J. Smilde, Dordrecht
Ouderling van dienst : Hans Brand 652246
Diaken van dienst : Anja van Velzen
Organist : Jaap van Gils
Paaskaars aansteken : Joost Luijendijk
Lector : Liske Sieben
Collecten : 1^e kerk 2^e zending
Collectanten : Eddy van Holten en Annick v.d. Graaf
Kindernevendienst : Rianne vd Hoek en Wendy Prooi
Kinderoppas : Liske Sieben
Welkom heten : Eddy van Holten en Netty van Holten
Kerkauto : Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen : Lijnie Blaak

Zondag 22 mei 10.00 uur Kerk voor jou dienst dorpskerk

Voorganger : ??
Ouderling van dienst : Petra v.d. Haar 652643
Diaken van dienst : Jan Wolfs
Collecten : 1^e kerk 2^e toerusting
Kindernevendienst : Desiree Bloem
Kinderoppas : Marlies de Geus
Kerkauto : Pieter v.d. Meer 651642

Zondag 29 mei

Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Leo Mosselman 651483
Diaken van dienst : Janet Hartenberg
Organist : ?
Paaskaars aansteken : Thirza de Geus
Lector : Gert Jan de Regt
Collecten : 1^e kerk 2^e eredienst
Collectanten : Liske Sieben en Krista Sieben
Kindernevendienst : Lenny v Velzen en Justin v Oeveren
Kinderoppas : Saskia Luijendijk
Welkom heten : Liske Sieben en Petra v.d. Graaf
Kerkauto : Martin Luijendijk 680757
Bloemen wegbrengen : Janet Hartenberg



OPLOSSING PUZZEL

1.	SPORT	veld	SPORT
2.	SLA	blad	SLA
3.	APEN	kooi	APEN
4.	TOREN	klokken	TOREN
5.	PAARDEN	ras	PAARDEN
6.	KAAS	boeren	KAAS
7.	KONING	winter	KONING
8.	EENDEN	kooi	EENDEN
9.	DUIN	gras	DUIN
10.	PERK	rozen	PERK
11.	ZUUR	kool	ZUUR
12.	KRUIS	weg	KRUIS

INFORMATIE OVER DE REDACTIE EN DE KERK

Redactie:

Anneke van der Schee

Jack van den Bosch

Wim Kleibergen

Hans Brand

Inleveren kopij bij voorkeur via e-mail naar: driehoek.gk@kerknumansdorp.nl

Sluitingsdatum kopij volgende Driehoek

25 april 2016

Belangrijke adressen van de kerk:

internet: www.kerknumansdorp.nl

Predikant: Ds. E. Bijl predikant.gk@kerknumansdorp.nl

Kerkelijk bureau: Dhr. P. Verbaas kb.gk@kerknumansdorp.nl

Scriba: Dhr. J. van den Bosch kerkenraad.gk@kerknumansdorp.nl

HEEFT U IETS TE MELDEN

De kerk leeft graag met u mee. Maar dat kan alleen als wij op de hoogte zijn. Hebt u iets te melden geef het a.u.b. door.